

68 230

45



Zeemans'ied.

Welkom, welkom Vaderland
 Wij zijn nu weer op Hollands strand
 Niets kan meer genoeg geven
 Hoera! Hoera! het zeemansleven
 Het varen is zeker goed bis.
 Het geeft ons geld in overvloed.

2, Zie ik dan mijn ouders hier
 Dat is voor mij een groot plaisier
 zij heeft haar maandgeld juist ontvangen
 Dat is ook ons grootst verlangen
 Het doet een zeeman u'ija goed, bis.
 Als hij zijn ouders weer ontmoet.

3. Wat de zeeman vaak ondervindt,
 Door de meisjes teer bemind,
 Want zij weten er van te halen,
 De zeeman kan het maar betalen,
 zoo zingen wij bij wijn en bier bis.
 Hoera de meisjes van plaizier.

4. Ja door regen, storm en wind
 Dat is de zeeman zijn beste vriend
 Om te gaan varen, op de baren
 Wij trotseren ook de gevaren
 Maar komen wij dan weer op ree bis.
 Dan brengen wij veel duitjes mee.

5. Is ons geld dan weer verteerd
 En ons lijfe goel gesmeerd
 Vaarwel dan lieve vrouwen
 wij gaan ons op de baren nu vertrouwen
 Het varen is voor ons het best bis
 Vivat een reisje naar oost of west