

# **Zeemanslied. Welkom, welkom, Vaderland**

## **bron**

*Zeemanslied. Welkom, welkom, Vaderland.* F. W. Vislaake, Amsterdam ca. 1840

Zie voor verantwoording: [http://www.dbnl.org/tekst/\\_zee006zeem01\\_01/colofon.php](http://www.dbnl.org/tekst/_zee006zeem01_01/colofon.php)

© 2011 dbnl





## **Zeemanslied.**

Welkom, welkom Vaderland  
 Wij zijn nu weer op Hollands strand  
 Niets kan meer genoeg geven  
 Hoera! Hoera! het zeemansleven  
 Het varen is zeker goed bis.  
 Het geeft ons geld in overvloed.

2,

Zie ik dan mijn ouders hier  
 Dat is voor mij een groot plaisier  
 zij heeft haar maandgeld juist ontvangen  
 Dat is ook ons grootst verlangen  
 Het doet een zeeman altijd goed, bis.  
 Als hij zijn ouders weer ontmoet.

**3**

Wat de zeeman vaak ondervindt,  
Door de meisjes teer bemind,  
Want zij weten er van te halen,  
De zeeman kan het maar betalen,  
zoo zingen wij bij wijn en bier bis.  
Hoera de meisjes van plezier.

**4.**

Ja door regen storm en wind  
Dat is de zeeman zijn beste vrind  
Om te gaan varen, op de baren  
Wij trotseren ook de gevaren  
Maar komen wij dan weer op ree bis.  
Dan brengen wij veel duitjes mee.

**5.**

Is ons geld dan weer verteerd  
En ons lijfje goed gesmeerd  
Vaarwel dan lieve vrouwen  
wij gaan ons op de baren nu vertrouwen  
Het varen is voor ons het best bis  
Vivat een reisje naar oost of west