

Aansporing tot moed en volharding. Volkslied

Jan van Harderwijk Rzn.

bron

Jan van Harderwijk Rzn., *Aansporing tot moed en volharding. Volkslied*. Mensing en van Westreenen, Rotterdam 1832

Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/hard004aans01_01/colofon.php

© 2011 dbnl

The logo for the Dutch Bibliography (dbnl) consists of the lowercase letters 'dbnl' in a blue, sans-serif font. The letter 'd' is stylized with a small hook at the top.

[Aansporing tot moed en volharding]**Wijze: *Wie praat aan 't hoofd der Heldenstoet?***

Houdt, Landgenooten, goeden moed! *Hoezee!*
Die toon klink' luid langs veld en vloed! *Hoezee!*
De Koning roept: wij gaan ten strijd:
Ons goed, ons bloed zij 't Land gewijd!
Hoezee! Hoezee! Hoezee!

Wat vijand ons bedreig' of naak': *Hoezee!*
Wij gaan voor de allerschoonste zaak; - *Hoezee!*
Vind' hij in tal van strijders kracht,
Wij vinden in onze eendragt magt.
Hoezee! Hoezee! Hoezee!

DE RUYTERS naam en MAURITS eeuw *Hoezee!*
Herinren ons hoe Hollands Leeuw, *Hoezee!*
Steeds door volharding, trouw en moed,
's Lands Tuin heeft voor gevaar behoed.
Hoezee! Hoezee! Hoezee!

En zouden wij dan wanklen? neen! *Hoezee!*
Bij ons zijn Volk en Koning één; *Hoezee!*
Dus vreezen wij in vest en wal
Geen vuur of zwaard van Brit en Gal.
Hoezee! Hoezee! Hoezee!

Ons krijgsheir tart op burgt en vloot, *Hoezee!*
Met Held CHASSÉ, gevaar en dood, *Hoezee!*
En geeft der Franschen schutgebrom
Een antwoord, Neêrland waard, weêrom.
Hoezee! Hoezee! Hoezee!

Euroop', wat geest ook woelen moog', *Hoezee!*
Houdt wachtend thans op ons het oog: *Hoezee!*
Welaan! volhardt; - komt, toonen wij
Wat geest de geest van Neêrland zij!
Hoezee! Hoezee! Hoezee!

Houdt moed, volhardt, de strijd is 't waard! *Hoezee!*
Komt, nieuwe lauwrên opgegaard; *Hoezee!*
Den blik omhoog; het staal gewet;
Onze eer gewroken; 't Land gered!
Hoezee! Hoezee! Hoezee!

ORANJE gaat, bij vlag en vaan, *Hoezee!*
's Lands kindren voor op de eerebaan. *Hoezee!*
Volhardt, Houdt moed, hoe 't lot ook keer':
Wie vallen moog', vall' dan met eer!
Hoezee! Hoezee! Hoezee!

Heft aan dan 't lied: de Koning leev'! *Hoezee!*
Europa hoor' 't; de vijand beev'; *Hoezee!*
Met dezen toon, al vloeij' ons bloed,
Volharden wij en houden moed!
Hoezee! Hoezee! Hoezee!

J. VAN HARDERWIJK, Rz.